

19/5/88

NIEUWS OVER DE ROTTERDAMSE JUNKIEBOND

De Junkiebond heeft voor een tijdje zijn deuren gesloten. Dat was een zware beslissing, waarover we ernstig hebben nagedacht - maar het leek de enige mogelijkheid om de bond terug te brengen naar zijn echte werk.

De Junkiebond is een belangenvereniging van/voor gebruikers van verboden drugs. Dat betekent dat zo'n bond streeft naar veranderingen in wetgeving en beleid waardoor gebruikers, verslaafden of junks tenminste al officieel zouden beschouwd worden als volwaardige burgers, met alle rechten en plichten die andere, 'normale', burgers ook bezitten.

Daarnaast moet zo'n bond zich ook kunnen inzetten voor onmiddellijke, concrete dingen die de gebruikers ten goede komen. De akties die in het verleden gevoerd werden voor een betere methadonverstrekking zijn hier voorbeelden van. Ook de verkoop en ruil van spuiten in het kantoor van de bond was een antwoord op de dringende nood aan schone spuiten, die elders blijkbaar niet of slechts heel moeilijk te bekomen waren.

Honderden gebruikers zijn zo de laatste maanden op de bond geweest, maar - alleen om een spuit te halen, daar even rond te hangen en een half uur later weer te verdwijnen. Voor de mensen die op de bond wilden werken aan de belangenverdediging werd dit een onmogelijke zaak. De druk op de gebruikers, die zich actief willen inzetten voor de Junkiebond, werd zo groot dat er van werken niets meer terecht kwam.

Wij willen weer dat gaan doen waarvoor de RJB is opgericht: belangenbehartiging op korte en lange termijn. Daarvoor moet het kantoor van de bond weer echt een kantoor worden, waar men kan werken, akties voorbereiden, studeren, een krantje maken, vergaderen, voorlichting geven, enzovoort.

De periode van sluiting gebruiken wij om met een paar mensen het pand helemaal op te knappen en te verven, om een aantal plannen op te zetten voor de nabije toekomst en om een systeem uit te werken waardoor de Junkiebond weer als een echte belangenvereniging zou kunnen werken, en niet als een distributeur van spuiten.

Het betekent ook dat wij misschien na 17 november niet meer alle dagen zullen open zijn, of misschien nog slechts heel beperkt tijdens duidelijk vastgestelde uren. Meer nieuws daarover volgt nog, ook over de plannen, waarbij wij natuurlijk zoveel mogelijk gebruikers willen betrekken. De Junkiebond is er tenslotte voor de belangen van alle druggebruikers.

Om dit allemaal mogelijk te maken zullen wij na 17 november ook geen spuiten meer verstrekken. (Er blijft voorlopig wel een container staan voor vuile spuiten.) Wij vinden dat iedereen een spuit moet kunnen kopen in de normale circuits, zoals supermarkten, drogisterijen, apothekers of zelfs de hulpverlening. Een spuit is een doodgewoon produkt, dat dus ook gewoon moet worden verkocht. En al wie de mond vol heeft over de risico's van AIDS, moet zelf maar de gevolgen trekken en zijn/haar verantwoordelijkheid nemen in verband met de spuitenverkoop.

De mensen die vroeger naar de bond kwamen voor hun spuiten, kunnen nu (nog steeds) terecht bij zowat alle apothekers in de buurt van de Kruiskade, de 's Gravendijkwal en de Middellandstraat en bij de DA-drogist op de Nieuwe Binnenweg. Verder kan je ook een spuit kopen op de methadonbus, bij P 3, op het methadonprogramma van de Baan en bij Keetje Tippel. Eis je recht op om een schone spuit te kunnen kopen! Als het nodig zou zijn, wordt dat een van onze eerste aktiepunten na de reorganisatie.

Op 17 november is de Rotterdamse Junkiebond weer bereikbaar op het oude adres:
's Gravendijkwal 1a
3021 EA Rotterdam
010-4767241

Wie zich dan wil inzetten voor de bond is van harte welkom.